

Bror-Ture

Det var Bror-Tures sista dag på arbetet. Eftermiddagen ägnade han sig åt att besöka vänner och arbetsplatser. Klockan 1500 var han kallad till regementschefen, Hodder Stjernswärd, för, som han antog, få några vackra ord och en blomma.

Det han skulle göra just innan var att besöka kamraterna i matsalen och husmor. Där erhöll han en försvarlig blombukett med ett kort med påskriften ”Till Bror-Ture som tack för allt gott samarbete”.

Klockan närmar sig 1500, och Bror-Ture är på väg mot kanslihuset. Tanken är nu att han skall deponera buketten från matsalen i vakten, medan han besöker regementschefen.

Och nu spelar tillfälligheterna in, och de kommer i rask takt.

Vakten, som ännu låg i kanslihuset, hade ingången mot kasern GRAIP. När Bror-Ture blir insläppt så möter han vaktchefen, *Arvid Gardelius*, som är på väg ut:

- *Du Arvid, ja skall upp till sjäfen, kan ja lämnä buketten här så länge?*

- *Javisst Bror-Ture, lägg den bara på stolen. Jag måste ut på Hällarna, det har kommit rapport om att någon obehörig vistas där.*

I samma ögonblick vaknar Hodder till på sitt rum – *för böveln, Bror-Ture kommer ju strax* – och undrar vad han skall uppvakta med. Öppnar dörren och frågar sin sekreterare, Märta Sandberg:

- *Hav det kommit någva blommor till Bror-Ture?*

- *Jag vet inte, jag kollar med vakten.*

Märta tar snabbtelefonen, slår ordonnansens nummer och frågar om där finns någon blombukett.

- *Vänta, jag skall kontrollera.... Jo, här ligger en med påskriften ”Till Bror-Ture....”*

- *(suck) va bra, se till att den snarast kommer upp på regementschefens rum.*

Bror-Ture har nu nått Märta, vilken säger:

- *Chefen väntar på dig, så det är bare att stige på.*

Just när Bror-Ture ”anmäler sig” för Hodder, kommer en ur vaktpersonalen springande med buketten och lämnar den till Märta, vilken kontrollerar att här finns det även ett färdigt kort med. Märta knackar på, går in och lägger buketten i besökssoffan, går ut och stänger dörren.

Efter en kort stund kommer Bror-Ture ut med sin buketten:

- *Se vickä fin blommar han har kost på mi!*

Jo, det fick ju Märta hålla med om.

Men så kommer då Bror-Ture ner och skall hämta sin deponerade bukett. Som läsaren av detta förstått så är den borta. Ordonnansen förklarar att den nyss lämnades till regementschefen. Då går det upp för Bror-Ture hur det gått till.

- 0 -

Ja, så skulle det ha gått till. Men Bror-Ture lär efter att ha fått förklaring och ursäkt haft roligt åt hela historien. Och det fanns ju inte något uppsåt bakom fadäsen.