

Lasse Berg får möte

Lasse Berg hade med plutonen varit och skjutit på A-banan och marscherade hem för lunch. De passerar gamla Intförrådet, Handelsboden och truppen svänger höger vid "Bläckhornet" för att inpassera genom Stallgrinden.

Då ser Lasse inne på kaserngården – till sin förskräckelse – ett befäl iförd uniform m/52, på cykel, vinglande närma sig Stallgrinden. Och nu identifierar han cyklisten. Det är fanjunkaren X ! Alltid korrekt, välkänd för sina stronga exercisspass, men även för att kunna bli överförfriskad.

Lasse bedömer snabbt att mötet sannolikt kommer att ske mitt i grinden. "Jävlar" tänkte Lasse, "beväringen får bara inte se honom i det tillståndet". Och han kommer snabbt på en idé:

- "Flygare! Skydd!"

Truppen skingras, tar skydd intill väggar och under de tallar som ännu fanns kvar vid den tiden.

Samtidigt närmar sig fanjunkare X grinden och siktar in sig på den knappt en meter breda gånggrinden. Stallgrinden bestod nämligen av ett par större grindar för fordon, vilka normalt hölls stängda. Bredvid fanns en gånggrind som dagtid var öppen. Med ett skramlande oljud törnar styret emot ena grindstolpen, och X vurpar mitt i öppningen.

Lasse springer raskt fram till honom där han ligger på rygg, hjälplöst insnärjd i ram och ekrar:

- "Fanjunkare, kan jag hjälpa till?" undrar han.

Fanjunkaren gör nu liggande stram honnör, lyckas hjälpligt slå ihop klackarna runt cykelramen, och utbrister:

- "Tack du Lasse, det fixar sig, men jag såg att du i alla fall försökte!"